



Sct. Joseph Søstrenes Skole

Skolens historie

Det hele startede i begyndelsen af forrige århundrede, da mange polske sæsonarbejdere kom til Lolland-Falster. En del af dem blev her, giftede sig og bevarede deres katolske tro. Der blev behov for katolske kirker på Lolland Falster, og i 1916 blev kirken i Nykøbing F. bygget.



Hellig Kors Kirke 1916

I 1917 købte Sankt Franciskus Stiftelsen en grund på Søvej i Nykøbing F., med en lav, langstrakt bygning, opført i 1850. Den lå i en stor have, der oprindeligt var på et par tønder land, og som i en del år havde været restaurant og et yndet udflugtsmål for nykøbingensere, der på sommersøndage drog over voldene med madkurv og børn.

I 1921 overdrog stiftelsen huset til Sct. Joseph Søstrenes Ordenssamfund, som for små midler indrettede et børnehjem og en lille skole. Allerede dagen efter indflytningen kom en far med sine tre børn til søstre, fordi moderen var syg. Børnenes antal steg hurtigt, og snart var der 40 børn i det alt for lille hus, som var indrettet til 20.



Pastor Salvator Janssen med konfirmander og nogle mindre børn fra hjemmet.
Billedet er fra 1920'erne.



Sct. Joseph Søstrenes Skole

Det kostede 5 kr. pr. barn pr. måned at bo der, men var man ikke i stand til at betale, fik man såmænd lov at være der alligevel. Søstrene skaffede ekstra indtægter til hjemmet ved at give privatundervisning i sprog og håndarbejde.

I 1933 opnåedes tilladelse til at opføre en ny bygning, som skulle rumme skole og børnehjem (det er vores nuværende hovedbygning), og efter sommerferien 1934 kunne den tages i brug. Elevtallet steg, og der blev lukket op for ikke katolske elever også.

I 1958 blev børnehjemmet nedlagt og lokalerne omdannet til klasseværelser. De to øverste etager var dog stadig beholdt søstrene til beboelse, kapel mv. I 1960'erne købtes Bispegade 4 og 8 og søstrene flyttede ind i disse to villaer, således at hele skolebygningen kunne bruges til skole. Samtidigt var det også i 1960'erne, at de første verdslige lærere blev ansat, før den tid havde det kun været søstre som underviste.

I 1978 blev den nye tilbygning med gymnastiksal, fysiklokale og to klasselokaler indviet, og samtidigt startede man med en længe ønsket overbygning med 8., 9. og 10. klasse. 78 var også året, hvor søstrenes embedsperiode på skolelederposten blev afsluttet, idet man for første gang nogen sinde ansatte en mandlig skoleleder.

Antallet af Sct. Joseph Søstre i Danmark var for nedadgående og kom til at betyde et hastigt faldende antal søstre på skolen og i byen i det hele taget. I 1991 fraflyttede de sidste søstre fra Nykøbing, og skolen var for første gang helt uden søstre. Bispegade 4 og 8 blev nu brugt til børnehave og fritidsordning. I juni 1991 startede vi nemlig Sct. Joseph Børnehave, som i dag er en del af skolen.

I dag er skolen en selvejende institution, som har købt sine egne bygninger. Skolelederen er skiftet igen, og kun få af lærerne har oplevet at arbejde sammen med søstrene. Alligevel er det stadig søstrenes ånd, der præger skolen, og vi forsøger, så godt vi kan at bevare denne positive, næstekærlige og selvopofrende ånd som det bærende i skolens arbejde.